



# TOGGERTJESKRANT

T.O.G.S.-nieuws voor de volgende generatie



Hallo tennisjeugd!



Aan allen die nieuw zijn: **WELKOM!**

Aan allen die Tennis Oude God Sport al kennen: **WELKOM TERUG!**

Hopelijk zijn jullie beentjes goed ingesmeerd, hebben jullie de tennisrackets van onder het stof gehaald en staan mama en papa klaar om jullie weer elke zaterdag te brengen en te halen want... **het tennisseizoen van 2022 is begonnen!**

Vanaf 23 april starten de tennislessen en **jullie tennisleraars staan te popelen om jullie te ontmoeten**. Een aantal onder jullie kennen hen al, maar voor wie nieuw is, stellen we jullie tennisleraars in dit krantje even voor. Voor wie zijn agenda wil aanvullen: de tennislessen gaan elke zaterdagvoormiddag door van 23 april tot en met 11 juni. Als het regent en de les niet kan doorgaan, zal jullie tennisleraar jullie verwittigen. De uitgestelde lessen worden dan gegeven op zaterdagen 18 en 25 juni. Maar we gaan er natuurlijk van uit dat **het zonnetje altijd blijft schijnen op T.O.G.S.!**



Naast de tennislessen organiseren we voor onze Toggertjes nog 2 fantastische dagen, zet deze ook al maar ineens in jullie agenda: de **Kidsdag op maandag 6 juni** en de **Ouders/Kids-dag op zondag 4 september**. Ook daarover vertellen we hieronder meer.

Wij hopen dat jullie **veel plezier** beleven aan het nieuwe tennisseizoen en zijn enorm blij dat jullie er ook dit jaar weer allemaal bij zijn!

Sportieve tennisgroetjes,

Het bestuur van Tennis Oude God Sport

## Wie zijn jullie Kidstennisleraars in 2022?



### Stijn Van der Wee "STIJN"

Speelt al tennis sinds hij 3 jaar was en geeft al 17 jaar les

Houdt van tennis omdat het spelletje **uitdagend** is en hij dan helemaal kan ontspannen, **plezier** beleeft aan de lesmomenten met alle **leuke kinderen** en graag samen tennist met zijn vrienden en familie

### Frederic Lagrange "FRED"

Speelt al 16 jaar tennis

Houdt van tennis omdat het een sociale sport is en je zowel **snel** en **handig** moet zijn als **slim** en **koelbloedig** (dat betekent: niet te veel stressen 😊)



### Joyce Pelgrims "JOYCE"

Speelt al 30 jaar tennis en geeft dit jaar voor het eerst les, als assistent-trainer bij de jongsten.

Houdt van tennis omdat het uitdagend en vooral **heel erg leuk** is. Tennissen is niet enkel **goed voor je gezondheid**, maar ook gewoon ontzettend **gezellig!**

### Evert Jonckheere "EVERT"

Speelt al tennis sinds hij 4 jaar oud was en geeft al 10 jaar les, maar wel aan volwassenen. Kijkt er naar uit om vanaf dit jaar ook les te geven aan de Toggertjes.

Speelt het liefst **interclub** (tegen andere tennisclubs) en **torneoien** (tegen andere spelers). Vindt het fantastisch om de **mooiste sport ter wereld** te kunnen beoefenen met vrienden en familie op een leuke club.

PS. Is ook de voorzitter van T.O.G.S. ... maar jullie mogen gewoon "Evert" zeggen hoor 😊



# Welke leuke activiteiten hebben we voor jullie in petto?

Maandag 6 juni - Kids Dag



De meesten van jullie kennen het wel, het jaarlijkse **kindertornooi** van Tennis Oude God Sport! Dit tornooi is altijd een feestje voor alle deelnemers, omdat jullie allemaal **verkleed** mogen komen! Elk T.O.G.S.-lid jonger dan 16 jaar kan zich inschrijven voor een dag vol tennispret, spelletjes, de grote **speurneuzenwedstrijd** en verkleedplezier. Er zijn verschillende leuke prijzenpakketjes te winnen.



De Kidsdag gaat dit jaar door op **maandag 6 juni** en het thema is **IDOLEN!**

Verkleed je dus als de persoon waar je het meest naar opkijkt, dit kan Camille zijn of Julia van K3, Wout Van Aert of Kim Clijsters, je favoriete superheld of zelfs één van je (groot)ouders... haal voor dit verkleedpartijtje dus alles uit de kast! (behalve datgene wat je niet nodig hebt, dat laat je netjes liggen natuurlijk 😊)

Voor alle deelnemers worden er gratis **pannenkoeken** gebakken, mama's en papa's kunnen ook mee eten, maar betalen daarvoor een paar eurootjes. De Kidsdag wordt afgesloten met een **free podium**, oefen dus alvast een kunstje, een liedje of een dansje en ontvang (ongetwijfeld) een daverend applaus!

*Psst ... Achteraan in dit krantje vinden jullie nog een leuke tekening. Als je deze inkleurt en meebrengt tijdens de Kids Dag, maak je alvast kans op één van de prijzenpakketjes*

## Zondag 4 september - Ouders/kids-dag



Als je graag eens **samen met één van je ouders** een tenniswedstrijdje speelt, houd dan alvast **zondag 4 september** vrij (en kies al of je met mama of papa wil spelen). Op het einde van het seizoen organiseren we namelijk onze jaarlijkse **Ouders/kids-dag**. Op die dag kan je een aantal leuke wedstrijden spelen tegen andere ouder/kid-teams.

Laat je ouders maar eens een poepie ruiken!



## Tennis Fundays

Voor alle **Toggertjes** die graag eens ergens anders tennissen dan op onze eigen club: schrijf je snel in voor de

### **Tennis Fundays van Tennis Vlaanderen!**

Verschillende tennisclubs in de buurt organiseren een echte kids-tennisdag waar elke jeugdtennisser aan kan deelnemen, ook als je maar net begonnen bent! Benieuwd wat dit juist inhoudt? Kijk dan even op

<https://www.tennisvlaanderen.be/tennis-fundays>.

**Kastaar**, de mascotte van de kidstennis in Vlaanderen, begeleidt de Tennis Fundays.



En nog even dit...

## FAIR PLAY

Ook onze Toggertjes doen daaraan mee!



Of je nu de nieuwe Rafael Nadal wil worden of gewoon komt tennissen voor je plezier, tennis blijft alleen leuk als je sportief speelt. Dat is natuurlijk eenvoudig gezegd, maar hoe doe je dat: **'sportief zijn'** en **'fair playen'**? Het antwoord is eenvoudig: alles draait om eerlijk zijn en respect hebben, dus doe gewoon niets dat je zelf niet leuk zou vinden.

Om jullie een beetje op weg te helpen, geven we jullie nog een paar **gouden tips** mee:

- Onthoud dat wij altijd trots op jou zijn, want we weten dat je je best doet. Lukt het even niet? *Geen probleem*: hop naar de volgende bal en opnieuw proberen.
- Gooi niet met je racket, nooit! Die kost veel geld!
- Ook jij moet ballen rapen, ga er dus niet zomaar van uit dat een ander ze wel allemaal zal oprapen.
- Speel je een echte wedstrijd? Wens elkaar dan op voorhand een leuke match toe, geef achteraf een handje of een high five en bedank je tegenstander (waarom? Omdat je in je eentje nooit een tenniswedstrijd had kunnen spelen 😊).
- Word niet boos... dat is veel te vermoeiend.
- Onthoud tijdens de wedstrijd dat ook je tegenstander zijn best doet: elkaar uitlachen is dus absoluut NOT DONE!
- Supporter voor je vrienden, blijf beleefd tegen je tegenstanders.



En het allerbelangrijkste: geniet er van! Of je nu wint of verliest, **sta altijd met een glimlach op het veld!**

**Veel plezier** en tot de volgende TOGGERTJESKRANT!

**P.S.** Als jullie nog leuke ideetjes hebben voor de volgende TOGGERTJESKRANT of de **@Toggertjes-****pagina** op de website, stuur ze dan zeker door naar [tennisoudegodsport@gmail.com](mailto:tennisoudegodsport@gmail.com).



Tekening Kids Dag maandag 6 juni



Deze kleurplaat is van.....(naam) Ik ben.....jaar